

Mijmertocht

De beste vakantie is die, waarbij je kan thuiskomen
bij jezelf, zonder ver weg te moeten.

Heb je er zin in?

We hebben voor jou een **MIJMERTOCHT** uitgestippeld
die je met de fiets en/of te voet kan doen.

Volg de aangegeven route in het boekje
en neem een steentje mee op jullie tocht.....

Je kan altijd een steen verleggen,

maar ook met de stenen die jou

de weg versperren,

kan je iets moois bouwen

(Goethe)



We wensen jullie een deugddoende mijmertocht toe !
Af en toe helpen rode linten aan bomen of palen om de weg te
vinden!

ROUTE

Start : Kerk van Westkapelle – St.Niklaaskerk

Pelgrim

Ga nu

En neem wat water voor onderweg
Zoek je weg op de klank van je voeten
Voel hoe de wind in je hand komt wonen
Hoor hoe een vogel wat stilte verplaatst
Zie hoe de wolken zeilen
Geniet van de gastvrijheid van wuivend riet
Beleef de weelde van eenvoud
Vertel iets wat niet begint met een woord
Verwarm je met een honger in je ziel
Verlang naar je dierbaren

Ga nu

Op zoek naar vrede en alle goeds
Op zoek naar een Stem die luistert

Ga nu of rij de Dorpstraat rechts in tot aan slagerij LOUAGIE
Links de Westkapellestraat indraaien en tussen huisnummer 469-465
rechtsaf naar sportveld “**Molenhoek**”.
Volg het plein even naar links, neem dan juist voor het groene hek,
de aardeweg naar het BMX parcours. Rij of stap het parcours rond.



Als je even wil verpozen/mijmeren bij de prachtige boom kan je van de kleine margrietjes een ketting maken....veel plezier!

Neem dezelfde weg terug en volg de aardeweg rond de voetbalvelden.

Ga links over het bruggetje naar de parking. Over de parking rijden/stappen tot aan de uitgang 'Molenhoek', even naar rechts de Herenweg in en dan voor de gracht, het gras op naar het bruggetje een beetje verderop .

Van op de bank kan je genieten van de beeldengroep "Ode aan de vrouw".

Mijmering:

Water is van levensbelang.

Water komt uit de bron.

Uit welke bron put jij in je leven?

Geeft dit verfrissing?

Vervolg je weg langs de Westkapellestraat rechts, tot aan huisnummer 418. Aan de linkerkzijde, nodigt een klein weggetje uit om het kapelletje Ten-DrieUn te bezoeken.



het Veldkapelletje Sint-Anna-Ten-DrieÛn

Dit schilderachtig veldkapelletje, in de schaduw van een oude knotwilg, bevindt zich langs de aloude uitweg van een hofstede naar de Westkapellestraat, thans eigendom van de familie Raf en Erna Bonte-D'Hoedt.

De vroegere eigenaar van de hofstede, ambassadeur Edouard Le Ghait, bouwde in de omgeving zijn vakantiewoning (1932). De ambassadeur was hertrouwd met Elza Baels, dochter van de gouverneur van West-Vlaanderen. Zijn schoonzus, Hedwige Baels, was gehuwd met de Baskische ingenieur Personnaz. Deze familie woonde nabij Pau (Frankrijk).

Zij hadden drie zonen en ÛÛn dochtertje Anna genaamd. Het meisje stierf op zesjarige leeftijd. Diep onder de indruk, liet Edouard Le Ghait in 1951 een kapelletje bouwen ter herinnering aan dit kind.

Aannemer Albert Dewispelaere uit Westkapelle bouwde het kapelletje en Le Ghait plaatste er het beeld in van Sint-Anna-ten-drieÛn. De verering van Sint-Anna-ten-drieÛn stamt uit de 15de eeuw of nog vroeger.

Toen Mude in 1242 stadsrechten kreeg vanwege de graaf en enige tijd later werd afgesplitst van Sint-Niklaas Westkapelle, koos de nieuwe parochie Sint-Anna-ten-drieÛn als patrones.

Aanstaande moeders vereerden de Heilige Anna, de moeder Maria en het Kindje Jezus.

Terug aan de Westkapellestraat, vervolg je de weg tot aan de **T** en hou links aan richting Heist, voorbij het autokerkhof Lierman tot aan de **Waterstraat** .

Volg de Waterstraat tot aan de kruising met de **Jonckheerestraat**. Ergens aan de rechterkant is er nog een mooie mijmertekst geplaatst.

We zetten onze weg verder tot aan B&B Knotwilgenhoeve huisnummer 44 , geniet van het uitzicht, de dieren, het dorp...



Mijmering :

Schapen, lammetjes, doen denken aan warmte en geborgenheid.

Wanneer geven wij warmte aan anderen of kregen we warmte?

De weg gaat verder door de **Jonckheerestraat** tot aan de **Ramskapellestraat**.

Volg de Ramskapellestraat rechts tot aan de **kerk St.Vincentius**
Net voor de kerk (aan restaurant 't Kantientje) sla je rechts de **Ommegang** in.

Volg de weg en hou rechts aan tot aan een bruggetje dat je in een mooi parkje brengt.



Opdracht :

Loop over de boomstronken zonder je evenwicht te verliezen.

verlies jij soms wel eens je evenwicht?

Je mag het parkje uitgaan via het bruggetje aan de linkerkant, zo door de wijk '**De Terp**' die je verlaat aan de Spelemanstraat.

Rechts afslaan en de straat volgen tot aan huisnummer 46, waar je in de voortuin bij de steen **UBUNTU**, gemaakt door Maud Bekaert, even kan mijmeren..... *Ik ben omdat wij zijn*

Uitleg van de steen vind je in een doosje er vlak bij.

Keer nu terug links richting St.Vincentiuskerk.

Breng even een bezoekje.





Hier wordt je uitgenodigd om een **wens** in de bomen te hangen die naar de ingang van de kerk leiden.....alle wensen zullen samengebundeld worden en opgenomen in de **Vredeswake** half september, in het pand van de Dominikanen in het Zoute.

Van harte welkom!

Het nodige materiaal vind je in de kerk.

Dankjewel voor jouw wens!

Bij het verlaten van de **WENSBOOM** dwars je de straat en neem je de **VRIJESTRAAT** schuin rechts voor je.

Langs de pastoriemuur kan je genieten van mooie teksten die daar zijn opgehangen.

Door de wijk rijden, volg de straatjes :

De Voute naar rechts – terug rechts meedraaien

links-links meedraaien – dan naar rechts en op het einde kom je in de

Ramskapellestraat. Sla daar links af tot aan de **Heistlaan**.

Dwars de Heistlaan naar de **Sasstraat** en volg deze tot aan de **vaart** neem rechts richting Heist, op het einde aan de vaart.

OPLETTEN : GEVAARLIJKE BOCHT - STAP BEST AF

Na de bocht neem je de **Moerstraat**.

Op het einde van de straat eventjes naar links en dan de **Heistlaan** oversteken.

Volg de Heistlaan een kort eindje en sla rechts de **Izabellastraat** in.

Net voorbij de huizen, **aan een houten paaltje**, sla je links in – **Tros** -

meedraaien en vervolg rechts **Zandstrook – Stuurhut**

Let op de mooie **MIJMER-tekst** ergens aan het bruggetje.

De weg verder volgen tot aan het **Sociaal Huis op het Crayenestplein**.

Dan links naar **Bakboord**, vervolgens rechts **Roergang**, rechts aan speelpleintje **Sloep**, vervolgens **Zeetrappert** rechts via **Scheurleg** richting **Noordhinder**.

Neem het paadje achter de volkstuintjes en langs de

spoorwegbedding, het **Hendrik Consciencepad**, tot aan het einde.

Sla nu rechtsaf naar het **kerkhof van Heist**

Kom hier even tot rust.



.....er zal een zee van stilte nodig zijn, om die leegte te omringen.

Bij het verlaten van het kerkhof, vervolg je de weg rechts verder tot aan de **Krommedijk**, steek de weg over en rij/ga de Krommedijk in, onder het viaduct tot aan de lichten. Dwars de **Knokkestraat**, ga verder naar de **Elizabethlaan tot aan Anemonenlaan** (1^{ste} straat links) baan oversteken naar het **Directeur-Generaal Willemspark**.

Neem het eerste paadje, Robert Vanhullepad, (fietsers kunnen hier hun fiets parkeren)

Ga verder tot aan de foto van de Boomkruier en de Vos en sla rechts af .



Het pad boven gekomen, neem je links het **Frans Welvispad**. Volg dit een eindje tot aan de tennisvelden, neem de trappen naar boven tot bij het **Keunepietpad** .

Hier kan je even halt houden en genieten van het mooie beeld, links voor je ...koppel starend naar de zee.



**ooit onbekend voor elkaar
maar toch de weg gevonden
en nu in leven verbonden**

We gaan rechts af, terug naar beneden naar de Anemonenlaan. (eerst fietsen terug ophalen) en rechtdoor volgen tot aan de kapel in de Duinendreef.

Stap even binnen in de kapel Christus Koning en geniet van deze mooie gerestaureerde kapel. Neem dan links de **Duinendreef**, in het verlengde de **Jozef Nellenslaan** en neem de 5^{de} straat rechts - **Leeuwerikenlaan**

Hier dwars je de Elizabethlaan naar **Park 58** onder de pergola, voor het volgende mijmerplekje.



Van hieruit de paadjes in het park links volgen – je komt nog een mijmerplekje tegen – en dan het park verlaten en de **Kapellaan** dwarsen.

Kwelmpad volgen, vervolgens **Eeuwfeestlaan** dwarsen naar **Waterloostraat**, baan oversteken naar **Groenplein**, naar links **Zegemeerpad** tot aan de **Sportlaan**.

Sportlaan inslaan en links de **Handboogstraat** nemen. Op het einde kom je in de **Koningslaan**, die je rechts volgt tot aan de **Boudewijnlaan**, sla links in naar de **Paul Parmentierlaan**, tot aan de **Margaretakerk**.

Ons einddoel is in zicht...**ga de Fatimakapel langs het voorportaal van de St.Margarethakerk binnen.**

Hier kan je nog rustig verpozen en de kei die je tot hier meebracht – op dit stukje weg dat je hebt afgelegd - achterlaten, eventueel met een mooie boodschap erop.

soms komen twee verwoeste wegen samen op een hoopvol kruispunt

Ish Ait Hamou

Wie terug naar het vertrekpunt moet, neemt dan best de volgende route verder.

Terug naar Westkapelle via Smedenstraat en Kragendijk, tot aan de Apotheek. Dan naar links en vierde straat rechts, Monnikendreef in. Vervolgens tot aan 2^{de} straat rechts Sacramentstraat, voorbij het Mariakapelletje, tot aan de Natiënlaan. Daar links naar de lichten om zo veilig de baan te dwarsen richting St. Niklaaskerk Westkapelle.

Dankjewel om even mee te fietsen, te wandelen, te mijmeren.
We hopen dat het deugddoend was.

Ga nu.....en kom behouden terug 'thuis'.



www.tiberias.be