

WOORDEN GEDEELD MET ELKAAR

WOORDEN VOOR GOD GEDEELD MET ELKAAR

God, crisismomenten maken ons bang en onzeker.
Maar crisistijd kan ook genadetijd zijn.
Open onze ogen voor de nieuwe kansen die daarin besloten
liggen.
Spreek ons moed in om ons leven weer te oriënteren naar de
eenvoudige waarden van het evangelie.
Dan mogen wij erop vertrouwen dat Gij ons nabij zult zijn,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
(Anoniem gedeeld uit viering Dominicanen - Schilde)

WOORDEN VOOR ELKAAR GEDEELD MET ELKAAR

BEMOEDIGENDE VOORUITZICHTEN

Om de moed erin te houden heb ik een wereldkaart in de keuken
gehangen en mijn vrouw een dartpijltje gegeven en gezegd:
'Gooi het pijltje en waar het landt, gaan we als Corona over is op
vakantie'. Deze nazomer verblijven we dus 3 weken achter de
koelkast..
(*Christianne*)



OUDEREN

Ouderen niets meer waard?
Hoezo?
We zijn een fortuin waard
We hebben zilver in onze haren
Goud in onze tanden
Gas in onze darmen
Stenen in onze nieren
Lood in onze schoenen
En kalk aan onze nagels.
Staal in onze heupen
Plastic in onze knieën
Vol met dure medicijnen
Een mens met zoveel mineralen
Is met geen miljoen te betalen
Daarom, ga fier door het leven.
Neem kritiek op als een spons
Want door bovengenoemde rijkdom
Drijft de economie nog steeds op ons
(*Christianne*)

