

WOORDEN VOOR GOD EN VOOR ELKAAR GEDEELD MET ELKAAR

WOORDEN VOOR GOD GEDEELD MET ELKAAR

God, Gij die onder ons geboren werd als een Kind in een stal,
Gij roept ons op
ons heil niet te zoeken in eigen haard en huis,
maar oog te hebben
voor wie verzinken in grauwe armoede,
voor wie verstoken blijven van een menswaardig bestaan.
Doe ons uw Stem horen,
toon ons uw Aangezicht in Hem
die geen steen had om zijn hoofd op te leggen,
Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. (*Dominicanen*)

Om mensen zoals de profeet Jesaja,
mensen die hun stem verheffen in naam van de stemlozen,
in naam van de eenzamen, de moedelozen en de uitgeslotenen.
Om mensen die streven naar gerechtigheid.
Dat wij dergelijke mensen mogen ontmoeten.
Dat wij dergelijke mensen mogen worden.

Om mensen zoals Johannes de Doper,
mensen die door hun woord en hun leven
getuigen van Jezus, de Christus.
Dat wij dergelijke mensen mogen ontmoeten.
Dat wij dergelijke mensen mogen worden.

Om mensen zoals Maria, Jezus' moeder,
mensen die open en ontvankelijk zijn
voor de komst van de heilige Geest in hun leven.
Dat wij dergelijke mensen mogen ontmoeten.
Dat wij dergelijke mensen mogen worden.

God, Redder van de wereld,
wees bij ons met uw Licht, met uw bevrijdende kracht.
Door Christus onze Heer. Amen. (*Dominicanen*)

WOORDEN GEDEELD MET ELKAAR

Voor alle mensen die eenzaam zijn; wij denken aan jullie.
Door deze woorden geven wij (hopen we toch) een gevoel van 'Er
is iemand die aan jullie denkt en zeker wat liefde schenkt. (L.B /
E.V.M)

IN DE HERBERG VAN JE HART

Misschien is je huis te klein
En kan er niemand meer bij,
Misschien is je huis te koud,
Om voor kleinen oog te hebben,
Misschien is het licht van je geloof gedoofd,
En is je vertrouwen gestorven van ontgoocheling.
Misschien; waren de tijden beter misschien,
Of waren de mensen anders?
Toen Jezus kwam die eerste keer,
En toch kwam HIJ
En toch komt Hij
Elk jaar opnieuw
Misschien kun je voor HEM
Alsnog een plaatsje vinden
In de herberg van je hart.

HAIKU

Weet u wat u mist
Het vervangt alle boekskes
... het Parochieblad (*RDV*)

WAS HET MAAR WEER LENTE

8.00 uur. Sneeuw! Een sneeuwman gemaakt.
8.10 uur. De eerste voorbijganger maakt bezwaar. Waarom is het geen sneeuwvrouw?
8.30 uur. Sneeuwvrouw er bij gemaakt.
8.32 uur. De dame van de kinderopvang maakt bezwaar tegen de duidelijk zichtbare borsten van de sneeuwvrouw.
8.40 uur. De buurman van vier huizen verder en die samenwoont met zijn vriend, meent dat er best twee sneeuwmannen zouden kunnen staan.
8.45 uur. De overbuurvrouw, een fanatieke veganiste, komt klagen over het misbruik van de wortels. Voedselverspilling, zegt ze.
9.00 uur. Ik blijf een racist te zijn omdat de sneeuw wit is.
9.05 uur. Fatma, die op de hoek woont, eist dat de sneeuwvrouw een hoofddoek draagt.
9.15 uur. De politie komt langs om de situatie in ogenschouw te nemen.
9.30 uur. Het arrestatieteam zet de omgeving af omdat de bezemsteel als slagwapen gebruikt kan worden.
9.45 uur. Mijn mobieltje wordt in beslag genomen. Ik wordt geblinddoekt per helicoop afgevoerd.
10.00 uur. Ik betaal op het bureau een boete van 1000 euro omdat de sneeuwman en vrouw geen mondkapje dragen en de 1,5 meter afstand niet aangehouden is.
Was het maar weer lente.... (*Arnold*)

HOU VOL – ALLES KOMT GOED! (*Martine*)

Kerstfeest is denken aan vrede en licht aan de boodschap
het blijde bericht van komen van mensen heel dicht bij elkaar
ik wens je een Gelukkig Nieuwjaar

De stilte van Kerst maakt ons dankbaar voor het voorbije jaar
het onbekende van Nieuwjaar geeft hoop met GOD in ons midden

Ik wens je een Kerst vol vrede een jaar zonder verdriet of tegenslag.
Mogen je dagen, weken, maanden, gevuld zijn ,met liefde en een lach.
